

# Kalender 2021 en 2022

Beste broeders en zusters op het spirituele pad zie hier de data van onze samenkomsten:

## JAAR 2021:

maandag 12 juli

maandag 9 augustus

woensdag 15 september

woensdag 13 oktober

woensdag 24 november

woensdag 15 december

## JAAR 2022:

woensdag 12 januari

woensdag 16 februari

woensdag 16 maart

woensdag 6 april

woensdag 15 juni

woensdag 13 juli

woensdag 17 augustus

Eerstkomende bijeenkomst:

**Maandag 9 augustus, kleine zaal om 19u30**

Vicky zal in het eerste deel tot aan de pauze een bespreking verzorgen over de 'Gunas'.

Dit zijn energieën die in heel de schepping werken. We hebben dit 10 jaar geleden reeds behandeld (blz. 19-20 en 21 in de cursus). Weinigen van toen zijn nu nog bij onze groep. Vicky zal dit ook op haar wijze naar voor brengen in dialoog met de aanwezigen. In het tweede deel gaan we verder met de syllabus over praktische toepassingen.

Gewelddadigheid.  
 Neerslachtigheid.  
 Luiheid.  
 Traagheid.  
 Vrees.  
 huilbuien.  
 Bedrog.  
 Valse schaamte.  
 Slecht gedrag.  
 Vals spelen.  
 Trots.



Manisch.  
 Overactief.  
 Stemmings -  
 wisselingen.  
 Hebzucht.  
 Obsessie.  
 Rusteloosheid.  
 Getob.  
 Inbeelding.  
 Ongeduld.  
 Angst.



### Een aanmoediging:

Ziekte, op reis zijn, het werk of andere omstandigheden kan onze aanwezigheid soms onmogelijk maken. Niemand – uiteraard – is verplicht naar de bijeenkomsten te komen. Eens echter dat u regelmatig komt, rekenen wij erop dat u aanwezig bent, tenzij het echt niet mogelijk is. U moet zich uiteindelijk niet aan ons verantwoorden, maar wel aan uw zelf. Het is een voorrecht deze bijeenkomsten te kunnen volgen zoals dit ook was en nog steeds is in de mysterie-scholen. Wij kunnen en zullen nooit

oordelen over uw aanwezigheid of niet. Deze gedachtegang moet men dus beschouwen als een aanmoediging.

Ken Uw zelf! Bedenk dat u de opvolgers bent van Plato, Plotinos, Amonius Saccas, Hypathia, Schopenhauer, Blavatsky, en zovele anderen. Neem dus de toorts over en geef ze door waar het kan!!!

Met warme spirituele groeten voor 'Diepe Vrede'.

Gabriel Chantal Fernand