

Kalender november 2019

2de groep dinsdag 19 november 2019

Hoofdstuk 10: "De mens beheerst zijn evolutie." Verder blz. 541, Par. 9.6.1. "Hoe verhoudt Krishna zich tot het Absolute"? En: "Is een relatie van liefde mogelijk tot het Absolute?" Na de pauze is er een groeps gesprek met moderator. Daar de syllabus reeds klaar is beginnen we nu met het 1ste hoofdstuk: "Meditatie en pranayama in de praktijk".

1st groep donderdag 28 november 2019

Hoofdstuk 44, "Het ontstaan van de kosmos". We gaan verder blz. 575: "De betekenis van een manvantara". Na de pauze is er groeps gesprek over meditatie met de syllabus als handleiding.

Kerstfeest voor de twee groepen, woensdag 4 december 2019

Er zullen beelden geprojecteerd worden in verband met de Bhagavad Gita voor bespreking van Mansukh Patel. Onderwerp: "Licht en duisternis".

In de pauze is er een Agape-maaltijd met brood, kaas en soep. Vooraf tijdig verwittigen als men niet komt om onnodige onkosten te vermijden. Deze aankondiging wordt niet meer herhaald!

Geestelijke boodschap: Evolutie van het Bewustzijn

Het hart en het brein moeten worden verlicht. De gehele gang van uw evolutie heeft er u toegebracht waar u nu bent. Dit is geen ijdele droom of een hersenschim maar een voldongen feit. Elke mens kan alleen voor zichzelf hiervan overtuigd geraken. Streef er dus naar, steeds meer het hersenbewustzijn op te wekken naar het zielenbewustzijn. Dit kan door het beheersen van het kama en het ontwikkelen van het hoger manas (*uit de syllabus blz.43, punt 1 en 3*).



Spirituele groeten – Gabriel Chantal Fernand