

Kalender april 2018

1st groep: donderdag **26 april** 2018 om 19u30

Vorbereidende stadia tot de inwijdingen, blz. 529, par. 7.1.

2de groep: dinsdag **17 april** 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).

Vooreerst bespreken we de '**individualiteit**' en '**integratie**', als vervolg van vorige maand. Verder blz. 227, Par. 3: De dageraad van manifestatie en 'Een laya centrum', blz.235 par. 10.

Bibliotheek: vanaf nu kunt u opnieuw boeken uitlenen.



Het licht achter de schaduw

Elk verschijnsel, elk aspect in het leven heeft een diepe betekenis voor ons. Wij beseffen dat wij hiervan maar heel weinig kunnen begrijpen. Dit is wat Plato o.a. bedoelde met de allegorie van de grotbewoners, die de schaduwen beschouwden als echt. **Elk gebeuren** is maar een **schim van iets dat veel reëler is**. Het is als de grijze schaduw van een intens stralende en levende werkelijkheid. Pas bij zuivere beschouwing opent zich het wezen der dingen. In al wat leeft en in alle gebeurtenissen is er iets als het archetypisch oerbeeld van volmaaktheid, schoonheid en waarheid die er de diepe kern van is.

Ontsnap uit de grot en aanschouw de echte werkelijkheid. Wacht niet tot op uw sterfbed.

DE GROT VAN PLATO

EISES DIGITALE SCHATKIST bij EISE VERTELT 9

Socrates

400 v.chr.



Het licht trok hem aan. Hij klom naar boven door een lange gang en voor het eerst in zijn leven zag hij de echte werkelijkheid: mensen, dieren en bloemen waarvan de figuren in de grot alleen maar onduidelijke, donkere schaduwen waren. Hij voelde zich vrij en gelukkig. Toen zag hij de zon aan de hemel staan en wist hij, dat de zon aan mensen, dieren en planten het leven schonk. Nu begint het echte leven.

Voordat hij de wereld introk om van alles te genieten, daalde hij weer af in de grot om de andere gevangenen te bevrijden.

Michell

1971



Overweldigd door een gevoel van extase vliegt Edgar Michell terug van de maan naar de aarde

"Ik zag het beeld van de aarde, de maan en de zon en rondom de sterrenhemel.

De materie in ons heelal is gevormd in de sterrenstelsels en de moleculen in mijn lichaam vinden hun oorsprong in een vroeg sterrenstelsel.

"Ik beseft dat alles deel uitmaakt van dezelfde materie en dat we allen een zijn."

Twee jaar na zijn vlucht stichtte hij het 'Institute of Noetic Sciences' doel: Bevorderen van de uitbreiding van menselijk bewustzijn.

Hartelijke groeten en tot binnenkort.

Gabriel Fernand Chantal