

Kalender januari 2020

Groep 2: dinsdag 21 januari 2020

Groep 1: donderdag 30 januari 2020

- Vooreerst een zalig en gelukkig nieuwjaar 2020! Vooral steeds meer spiritueel inzicht, groei van zelfbewustzijn en toepassing in het dagelijks leven. De besprekingen aan de hand van onze nieuwe syllabus kunnen ons daar sterk in helpen
- Na bezinning en overleg hebben we besloten “De Stanza’s” nr. 44 (*die we nog bespraken in de 1ste groep*), voorlopig terzijde te leggen. We gaan nu **voor de 2 groepen “Reflecties A”** geven op deze Stanza’s; **“Het ontstaan van de kosmos”**. Na de pauze wordt telkens verder gewerkt met de syllabus in gezamenlijk gesprek. De bespreking van de “reflecties” vóór de pauze kunnen zich ook goed lenen voor een dialoog.

Agape-avond: woensdag 11 maart 2020: projecties ivm de Bhagavad Gita



Geestelijke boodschap

Niet alle bomen hebben een mooie en rechte stam.
Neen! Iedere boom heeft zijn eigen pijn, zijn eigen

worsteling.

Iedere boom is wel ergens krom en knoestig:
verwongen door de omstandigheden.

Een boom groeit niet zonder pijn en lijden,
maar hij groeit uit tot volle glorie,
omdat hij zijn pijn aanvaard heeft en
het hele proces zijn loop heeft
laten hebben...zonder het te ontkennen.

Groeten van uit het bos tussen de bomen....



Gabriel Chantal Fernand