

# Kalender maart 2020

Op dinsdag 17 en donderdag 26 maart 2020 (1ste en 2de groep):

We gaan voor beide groepen verder met “Het ontstaan van de kosmos”. Na de pauze werken we verder met onze syllabus: “Intuïtie als ‘opstapje’ naar de monade.

**Agape-bijeenkomst op woensdag 11 maart 2020 om 19u30:**  
projecties in verband met de Bhagavad Gita.



*Wees zeker 15' voor de aanvang aanwezig zodat de meditatieve sfeer niet gestoord wordt. We komen samen in de 'Kleine zaal' boven. Verwittig bij voorziene afwezigheid ten laatste zaterdag 7 maart zodat er geen onnodige kosten worden gedaan voor de aankoop van boterkoeken. Verwittig indien je iemand meeneemt van buiten de groep, dit voor het aantal.*

**Een geestelijke boodschap voor elke mens: “Het mededogen van Arjuna”**

De strijd van Arjuna moet gezien worden als het persoonlijk

verhaal dat bij elke mens plaats vindt. Het is één van de machtigste metaforen van wat zich afspeelt in onze gedachten en gevoelens.

Krishna is het hogere Zelf in ons, terwijl Arjuna de gewone mens is zoals wij allen. In het leven zijn er duizenden obstakels. Door onderscheidingsvermogen kunnen we ons realiseren dat de wijsheid in onszelf aanwezig is.

De Bhagavad Gita leert ons dat we te midden van pijn en moeilijkheden toch gelukkig kunnen zijn. De Vedische psychologie en psychotherapie zijn een remedie tegen het menselijk lijden.

Zal er altijd voor je zijn

Ik zou je op handen willen dragen  
Door de dalen van je leven  
Je mag bij me schuilen uren, dagen  
Als je huilt, zal ik er zijn  
Donkere slingers van het verleden  
Ze weven nog steeds grijze draden  
Door het heden.  
Ik zou je op handen willen dragen  
Zo lang het nodig is, uren dagen  
Tot je tranen van droefenis  
Zich toveren tot goud  
Een twinkeling in je ogen alle dagen  
Zal er zijn tot dat jij  
Je zelf weer kan dragen.  
Weet dat ik van je houd



Douwina Di Rocco ©

Groeten vanuit het centrum waar Licht, Liefde en Kracht  
verblijft.

Gabriel Chantal Fernand