

Kalender juni 2018

1st groep: DINSDAG 26 juni 2018 om 19u30

Zie blz. 537, Par. 9.3 en verder, 'Een Avatar is een bijzondere incarnatie', 'Krishna als model' en mogelijke toewijding aan de Avatar'.

2de groep: dinsdag 19 juni 2018 om 19u30 (half uur meditatie start om 18u45).

We beginnen met een nieuw hoofdstuk in verband met het **evenwicht** en het **herstel** van het **wereldkarma**.

Aandacht voor de tweede groep!! In de maand juli zal de bijeenkomst in plaats van de derde dinsdag de eerste dinsdag doorgaan, dit is de 3 juli. Dit gebeurt om organisatorische redenen.

Agape-bijeenkomsten

Dinsdag 10 juli: **compilatie** van de vorige thema's + enkele nieuwe meditatiegedachten.

Woensdag 21 november: Agape 10 'Universele Broederschap'

Dinsdag 18 december: kerstfeest (de twee groepen samen – kleine zaal boven)

Spirituele boodschap: 'De Spirituele Mens'.

De spirituele mens ontdekt dat achter de subjectieve en objectieve verschijnselen een wezenlijk geestelijk motief ligt. Dit is het voorwerp van aandacht voor hem. Hij is een mens die in de wereld leeft, maar is tot het besef gekomen dat achter alle omstandigheden een oorzaak ligt. Deze **oorzakelijke eenheid** wordt het **doel van zijn zoeken**. Daar vindt hij het mysterie dat achter de stoffelijke werkelijkheid ligt. Al het uiterlijke is slechts een sluier van het mysterie. De 'Hogere Triade' is de poort naar dit mysterie.

Deze sleutel wordt in de handen gelegd van hen die er naar zoeken en als zodanig leven dat ze de 'Poort' vinden. Nadat ze zich aldus een weg gebaad hebben door het veelvoudig levensweb, zullen ze zichzelf herkennen als het Atma, holistisch deel van paramatma, een vonk van de Grot Vlam. Eens voorbij de Poort worden ze bewust één met deze Vlam.



Hartelijke groeten en tot binnenkort

Gabriel Fernand Chantal