

Kalender februari 2018

*Aandacht: daar de maand februari korter is zijn de
bijeenkomsten
de 2de en 3de week van de maand. Let dus op de data!!*



Je bent wat je diepste wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn.
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.

www.boeddha-damai.nl



Wie in zichzelf
zich concentreert,

Wordt 't brandpunt
van het Al-volmaakte,

En waarheen hij
zich wendt en keert,

Blijft de
door 't Hogere aangeraakte

Tao jianzhise 275 van C. van Dijk
op de Tao 7ch, 134

1ste groep: donderdag 22 februari – om 19u30

Hoofdstuk 10 blz. 527 Par. 6 **“Wie is een Boeddha? Aandacht:**
*vanaf nu gaan de lezingen voor de 1ste groep ook door in het
wit lokaaltje beneden.*

2de groep: dinsdag 13 februari – om 19u30 (half uur meditatie
start om 18u45).

Inleiding op “De Geheime Leer”. Discipline gaat aan de
mysteriën vooraf.

blz. 218

Intelligentie en universum

Er is een grenzeloze uitgestrektheid die niet begrensd wordt
door het menselijk denken. Zo is er ook een grenzeloze
wijsheid of ‘**Al Intelligentie**’ die elk begrip te boven gaat.
Men kan het omschrijven als ‘Oorspronkelijke Wijsheid’ of ‘Oer
intelligentie’. Dit is de universele verspreide essentie’. In
“De Geheime Leer” wordt het woord ‘**ideatie**’ gebruikt. Dit
heeft als betekenis , dat de oorsprong van de ideeën of de
bron van intelligentie wordt overgebracht naar een
gemanifesteerde werkelijkheid.

Wij wensen U allen volharding op het “Spirituele Pad”.

Gabriel Fernand Chantal